



Lok-51 Løkkegård - Præstevænget 1 (omdøbt fra Sigurd Andersens gård)

Billede nr.2372

Oprindelig firlænget gård i bindingsværk med stråtag bygget i 1850.

I nyere tid har Pensionistforeningen afholdt mange loppemarkeder i laden.

Nuværende ejer er 3-generation.

Løkkegaard, Præstevænget 1, 1923 – Bygget i 1850.

Stuehus af muret bindingsværk med stråtag.

Christian Nielsen var mejerist i Glud på Sønderbakken 6, byggede mejeriet i 1884 -

solgte til andelsmejeri i 1894. Købte gården Præstevænget 1 forpagtede præstegårdsjorden.

Døde ved ulykke i Horsens d. 13.03.1901.



Den nye Glud Præstegård er fra 1936. Her set fra havesiden.

Tilbygning med ny konfirmandstue bygget i 1986.

Nuværende præst Ulrik Dige har boet her siden 2006.

(Se Glud Museums Årsskrift fra 1997 s. 3 til 18)

Man mener, den gamle præstegård fra i hvert fald 1600-tallet lå, hvor den nuværende ligger.

Da den brændte i 1740, genopbyggede Pastor Poul Glud's enke, Marie Margrethe Dreyer samme år præstegården for egen regning. Den blev rykket mere sydligt, mod Toften (nuværende Toftevej). Hun rådede over betydelige midler, og bygningsanlægget blev bygget i meget herskabelig stil i 3 sammenhængende fløje af egebindingsværk med Tegltag. Hovedfløjen, som var midterst, hvilede på en temmelig høj sokkel og var i det hele taget betydelig højere end sidefløjene. Den var på 23 fag og havde under de 14 østligste fag en kælder med meget svært egetømmer.

Præsten havde sin bolig i hovedfløjen, og rummede oprindeligt bl.a. en stor sal, der gik gennem husets hele bredde og var 12 alen i kvadrat. Sidefløjene var hver på 12 fag.

I den østre var der et meget stort køkken, fadebur, mælkekammer, folkestue m.m.

I den vestre fløj havde Marie Margrethe Dreyer forbeholdt sig selv til enkebolig og ladet indrette med alt til en selvstændig husholdning.

Avlsbygningerne, som ved et betydeligt mellemrum var skilt fra "Borggården" – altså mod syd – var opført af ege-bindingsværk med stråtag. De bestod af en lade mod syd på 15 fag, 22 alen dyb, med gennemkørsel på langs med et meget højt tag, hvori tømmerkonstruktionen var overordentlig stærk, 2 mindre huse på

hvert 17 fag ved hver ende af laden. Det østlige var Hestestald og det vestlige var Kvægstald.

Der var nøje symmetri i samtlige bygninger, så der på den ene side af gården ikke var en dør eller et vindue, en låge eller en dør – uden at der var en tilsvarende på den anden side.

Desværre vides ikke, hvem bygmesteren var.

En parklignende have var anlagt mod nord, hvor den gamle præstegård lå og den nuværende ligger.

Betingelsen for at opføre den smukke præstegård var, at hendes søn, Hans Glud ville få kaldet som Præst i Glud. Glud Præstegård var en meget stor gård dengang, med mange ansatte – FT fra 1787 fortæller, at der boede Præsten med hustru og 4 børn og derud over 11 tjenestefolk.

Den vestre fløj blev i starten af 1900-tallet indrettet med værelser til skoledisciple, som cand.theol Matthæus Plesner, senere sognepræst i Glud og Provst i Bjerre og Hatting Herreder, forberedte til studentereksamen eller latinskole.

I 1833 byggedes et enkesæde med Stuehus og udhus til præstens enke helt ude mod Præstevænget, mod nord.

Marie Margrethe Dreyer købte efterfølgende hovedgården "Jensgård" med alt tilhørende bøndergods for 17.800 Rigsdaler. Hun ombyggede Jensgård i ganske samme stil som Præstegården, og hendes anden søn, Jakob Glud fik gården.

Avlsgården brændte d. 17.12.1923 – og måske boede forpagteren en overgang i den vestre fløj af præstegården. Jorden, hvor avlsgården lå, blev solgt fra til Richard Hansen d.01.04.1937. Der blev opført nyt stuehus.

Toftevej 6 - Nu Form & Farve. (Forpagtergården – Lok 65)

Dorthea og Richard Hansen købte senere avlsbygningerne, som er fra 1924 og jord fra præstegården, og byggede nyt stuehus i 1936-37.

Da Richard solgte til H.E. Porsgaard, byggede han forinden et lille hus til sig selv, som lå til venstre i indkørslen.

Dette hus blev nedrevet i 2023 af H.E.Porsgaard og der er nu blot et åbent areal. (Byens dyreste græsplæne – siger han selv.)

Der er bevaret et hul i præstegårdsdiget mellem gård og præstebolig.

Rødstenshus med tegltag med afvalmede gavle samt med hvide dannebrogsvinduer og lille karnap mod syd.

Udhusbygninger også i røde sten med tegltag.

En buet port mod syd med "kvist" over. Ligeledes med tegltag med afvalmede gavle. Prydhave mod syd og øst med en række store træer mod nord.

Lok-53- Gammel Præstegaard

HER ER FORTÆLLER

Foto billede nr. 268

Den gamle flotte præstegård blev bygget i 1740 og lå med haven ud mod Toftevej. De store avlsbygninger brændte i 1923 og stuehuset med to fløje blev nedbrudt i 1936, da den nye præstebolig blev taget i brug.



Foto fra ca. 1910.

Sammenlign med foto i museets årsskrift 2016 side 39, hvor Gertrud Fenger fortæller en hel masse om sin barndom i Glud Præstegård.



LOKALARKIVET FOR GLUD, HJARNØ OG SKJOLD SOGNE

Året 1995 hvad gav det os?

Et godt og spændende arbejdsår, hvor vi kom omkring i landet med forskellige ændringer.

Der igennem fik vi både arkivalier og oplysninger der tit løste gåder. Følgelig kører man til tider ind i en blindgyde. Den Søren Hansen der blev søgt efter for vel 14 dage siden, er det ham der spørger igen? Næsten alle datoer er forskellige, men der er stadig et lille men. Nå den ene var fra Vester Bisholt, den anden fra Øster Bisholt. Her er kirkebøgerne til stor hjælp.

Åb om hjælp

"Glud sogns historie" af J.P. Baungård. Omtaler gårdene i Glud Sogn. Hvad der er de gamle huse, hvem har boet her o.s.v.

Det ville være dejligt at få dette emne belyst.

Måske kunne vi låne eller få gamle pantebreve, skøder, lejekontrakt, fæstebreve og fotos.

Alt indleveret materiale bliver behandlet med omhu og respekt og opbevares forsvarligt.

Tak til alle jer der både fortæller og lytter, når opgaverne er svære at løse, hvor man mangler et stikord for at få startet. Fælles hjælp er som bekendt dobbelt hjælp. Vi får vores besøg igen.

Adresse og åbningstider

Gludvej nr. 54

mandage i lige uger fra kl. 19.30 til 20.30.

lukket i Juni-Juli og August mdr.

Ring 75 68 30 84 (evt. 75 68 30 82) hvis der er noget, du enten vil fortælle eller spørge om. Vi finder en tid, så du ikke brænder inde med problemet.

Anna Laursen



Glud Kirkevej nr. 15. Matr. nr. 6.



Fra "æ Holm" i Nørby. Nørbyvej 15, 17 og 19.

Lok 54 "Lyntømmeren" - Glud Kirkevej 15

Billedet er *indtil videre* en scanning af side 49 i Glud Museums Årsskrift fra 1996.

Det er huset på øverste billede, Glud Kirkevej nr. 15

Hans Jørgen Mikkelsen var tømrer ligesom sin far og farfar. De boede i stuehuset fra gården, der i 1855 var blevet flyttet op til landevejen som Korsvejgård. Hans Jørgens noget forfaldne hus brændte i 2002.

Til 10.09.1920 solgte H.J. Mikkelsen og Niels R. Schreiber grund med hus fra til Jens Laursen.

I salgsdokumentet står at huset skal bygges færdigt efter den trufne aftale, det blev til Glud Kirkevej nr.17

I 1855 flyttedes længerne til nuværende Korsvejgård, Stourupvej 1 – og Hans Jørgen Mikkelsen og hans mor blev boende i stuehuset, på Glud Kirkevej 15, indtil det brændte ned i 2002.

Der blev drevet snedker og tømrervirksomhed fra sidebygningen.

I 2008 blev der bygget et nyt hus på grunden.

Korsvejgård fik bygget nyt stuehus i 1937.



B1262 (Stuehus til gartneriet billede fra 1951)

Lauersen oprettede i 1911 gartneri på stedet med drivhuse og tilhørende frilandsavl. Gartneriet blev købt af Anne og Arne Binderup der drev stedet i flere årtier med salg af bl.a. jordbær og blomster.

Jens Laursen købte bl.a. jord til, fra nr. 15

Binderup's købte stedet midt i 1950-erne.

De avlede bl.a. Jordbær på friland, samt snit blomster (Fresia) og forskellige potteplanter.

Der blev udbygget med flere nye drivhuse.

Om vinteren blev der produceret kirkegårdskranse, og bundet adventskranse til videresalg.

Mange af byens unge mennesker har tjent ekstra lomme penge ved at binde kranse eller plukke jordbær hos Anne og Arne.



Lok-56-Søren Taxa-Søren Tiøre – Glud Kirkevej 36

Søren Taxa startede taxaforretning i 1950-erne i et ældre hus og opførte garageanlæg ved siden af.

Opførte nyt stuehus i 1973. Nuværende ejer har boet her siden 1995. Ombygget i 1999.

Indtil 1790 var der 2 huse, som man rev ned.

Søren Taxa/Søren Tiøre startede Taxa-forretning i 1950-erne i et ældre hus. Byggede nyt stuehus i 1973.





billede nr. 135

Huset bygget i år 1900 og fungerede som forskole frem til ca. 1970 for 1. og 2. klasse. I huset var der også bolig til læreren. I en årrække legestue og SFO fra ca. 1985. Senere ombygget til privatbolig.

Lærerinde frk. Svenstrup underviste i forskolen, og senere overtog lærerinde frk. Thiesen hvervet.

Der var i en årrække legestue m.m. forestået af DUI Leg og Virke. Midt i 70'erne var der i nogle år ungdomsklub i lokalerne. Forældre var behjælpelig med istandsættelsen.



Lok-58-Den gamle brugs – Nordmarksvej 2B

HER ER FORTÆLLER

B2501 Billede fra ca. 1935

Brugsen er startet i 1919 med uddeler Sofus Hansen efterfulgt af sønnen Christian Hansen. Forretningen blev i 1959 flyttet i ny bygning hvor brugsen ligger i dag. Bygningen på Nordmarksvej 2 er nedbrændt.

Nybygget træhus bygget i 2014.







Billede nr. 941 Billede taget 1990

Glud Kirkevej fra Præstegården til kirken blev kaldt "Skamfutigade". Skamfut = at skamme sig eller blive skammet ud. Her lå sammen med små håndværkere også "fattighuset" indtil det i 1930 blev revet ned.

A 254 indeholder en avisartikel fra 31-07-2001 med overskriften "Om livet i Skamfutigade i Glud" skrevet af Anna Laursen. (Inga har kopi)

Her står meget om de forskellige huse. Livet beskrevet af Anna Laursen

Fattighuset (Glud Kirkevej 27) blev revet ned i 1930. I arkivet har vi også et billede nr. 2499 fra perioden 1930-1935, der viser Elvira Hansen og to børn udenfor Glud Kirkevej 25



Lok. 60 Klodsmager – Glud Kirkevej 27

HER ER FORTÆLLER

Billede nr. 2427

Klodsmager Viggo Østerby fotograferet i 1914 foran Glud Kirkevej 27 med mor og hustru Andrea Sypige. Huset blev revet ned i 1930 og Viggo byggede det nuværende rødstenshus med gavlen ud mod "Skamfutgade".

Det gamle hus lå på langs med Kirkevejen og var sammenbygget med nr.25.

Det nuværende no.27 er bygget i røde mursten og ligger med gavlen til Kirkevej.

Billedet er taget 1914 før det nye hus blev bygget i 1930.



Billede 176 (ukendt hvornår billedet er taget – spørg Ib og Annelise / Asger og Birgit)

Stuehuset bygget i 1912. Det gamle stuehus fra 1662 blev i 1912 flyttet til Glud Museum af Søren Knudsen (Rasmus Thommesøns stuehus). Under krigen 1940-45 var der tyske heste og dragoner i gårdens lade.

Stuehuset, der er fra 1662, blev i 1912 flyttet til Glud Museum og er et af landets ældste stuehuse.

Hans Andersen Hansen, Korsvejgård, har skrevet i et kladdehefte om Kirkely.

Stor ros til Jørgen Andersen, der overtog Kirkely i 1838, som var en ualmindelig godt begavet mand, - i sin tid en af de ledende i Glud kommune. Dertil en stille fredsommelig mand, der efter datiden passede sin gård godt, og holdt et overordentlig gæstfrit hjem.

Datteren Anne Jørgensdatter, som overtog gården først i 1860'erne, blev gift med ungarl Niels Dam Nielsen fra Hosby i As sogn. Omkring 1870'erne, solgtes der 6 tdr. land til kommunen, der opførte en fattigforsørgelsesanstalt på lodden.

En senere ejer af gården, Jens Kristensen. En plejesøn døde af de brandsår, han fik ved en brand hos købmanden i Glud, hvor han lige havde tiltrådt en plads. Gården solgtes til Hans Jesper Hansen fra Brå.

Ejedes 1920 af Karl Hjarne Juelsen, sognerådsformand. Gift med Jakobine de fik sønnen Hakon, og efter hendes død blev han gift med Kamilla. Han døde i 1939 og derefter fortsætter Kamilla med at drive Kirkely sammen med en søn. Gården blev senere købt af

Magnus og Holger Nielsen. Magnus købte senere brorens andel. Magnus havde mor og søster boende i en årrække. Senere blev Magnus gift med Elly. Magnus døde 2015 og Elly blev boende der indtil 2022.



Billede er en scannet tegning af Søren Knudsen tegnet fra 1912.

Kirken er bygget i 1200-tallet og har i tiden 1788 til 1961 været ejet af Glud-familien. Søren Knudsen tegnede kirkens indgang i 1912 set fra vest med det gamle kapel. Ny kapel bygget i 1992.

Nedenfor kopier fra "Kend din landsby"

Tilbage i 1800-tallet var det første man mødte, når man kom på vejen fra Over Glud til Glud, en gård, der lå på højre hånd.

Fortsatte man lige ud kom man til kirkegårdsdiget, så man måtte dreje til højre efter gården, for at komme videre.

I 1917 blev gården revet ned og en ny, Tønstrup gården, blev bygget ved landevejen på Gludvej 66. Glud Kirkevej går nu hen over den tidligere gårdsplads, forbi den gamle hovedskole på Glud Kirkevej 48.

3 gange er præstegården i Glud brændt.

Under svenskekrigen, i 1659, skød en polsk soldat efter en høne og der gik ild i præstegårdens tag, så stuehuset og en længe nedbrændte. Gården lå omtrent, hvor den nuværende præstegård ligger og en ny blev bygget på samme sted.

I 1740 nedbrændte præstegården så ved et lynnedslag året efter præsten Poul Gluds død. Poul Glud var ved faderens hjælp blevet godsejer og ejede flere gårde i Glud og omkringliggende landsbyer.

Poul Gluds enke, den rige og driftige Marie Margrethe Dreyer, tilbød at opbygge gården mod at hendes søn, Hans Glud, fik embedet som præst. Ønsket blev imødekommet og hun gik straks i gang med at opføre "Danmarks mest herskabelige Præstegaard".



Glud præstegård bygget i 1741 og nedbrudt i 1936

I 1748 købte hun Jensgaard og 5 år senere byggede hun her en ny gård, som et spejlbillede af Glud præstegård. Da sønnerne delte arven efter hende, fik Hans Glud Hjarnø, samt Glud og Hjarnø kirker, mens Jacob Glud overtog Jensgaard.

Præstegården lå længere tilbage i haven end den nuværende. Mod nord var et smukt haveanlæg i fransk stil.



Stuehuset (borggården) og ladegården var begge trefløjede og de vendte åbningerne mod hinanden. Stuehuset var godt 36 meter lang og de to fløje hver 19 m – så det var en anselig bolig.

Søren Knudsen skriver, at anlæggets symmetri var så gennemført, at man fra ”den smukke låge”, i havens nordlige stendige kan se ad den lange midtergang i haven, gennem den åbne havedør, havestuen, entréen, den åbne hoveddør mod gårdspladsen, tværs over denne, gennem den brede, smukt rundbuede ladedør, tværs gennem tærskeladen og ud gennem en lille lem i ladens sydside, ud over toften til den søndre gade og Fruens Toft.

I 1923 brændte præstegårdens store holstenske lade.



Den nuværende præstegård er bygget i 1936.



Billed nr. B218

Huset er fra 1885 og senere bygges gymnastiksal ved den staldbygning, der hørte til skolen. I 1954 blev skolen nedlagt. Gymnastiksalen blev revet ned i 1992, da kirken byggede nyt kapel.

Fra <https://kenddinlandsby.dk/glud05/>

Tilbage i 1800-tallet var det første man mødte, når man kom på vejen fra Over Glud til Glud, en gård, der lå på højre hånd.

Fortsatte man lige ud kom man til kirkegårdsdiget, så man måtte dreje til højre efter gården, for at komme videre.

I 1917 blev gården revet ned og en ny, Tønstrup gården, blev bygget ved landevejen på Gludvej 66. Glud Kirkevej går nu hen over den tidligere gårdsplads, forbi den gamle hovedskole på Glud Kirkevej 48.

Der har været skole på stedet fra 1735 med stuehus, lade og stald – og tilhørende jordlod syd for kirken. I 1790 skriver man, at Glud skole er ”god beqemmelig. Rummer de 50 børn fra 5 til konfirmationsalderen”.



Skolen var for Glud og Øster Bisholt, de øvrige af sognets børn gik i skole i Østrup.

I 1885 byggede man en ny grundmuret skole i røde teglsten – huset der ligger der i dag.

Indtil 1899 rummer denne skole alle sognets børn indtil konfirmationsalderen, fordelt på to klasser, men i 1899 bygges en forskole længere ned ad vejen, som tager sig af de første tre årgange.

Glud Skole er den eneste af de nedlagte skoler, der har haft gymnastiksal tilknyttet. Efter 1814-loven kunne man nøjes med at jævne en plads med sand og gøre den "skikket til gymnastiske øvelser" Efterhånden blev det skik at anskaffe forskelligt grej til de udendørs øvelser. 1912 påpeger skoledirektionen, at Glud Skole mangler at anskaffe " 1 svingtov og 2 hoppetove" I 1937 stille skoleloven krav om, at der skal forefindes en gymnastiksal på alle skoler der underviser større børn. De første mange år bliver det ved mange skoler dog ikke til noget. I Glud klare man det ve at indrette den staldbygning, der har hørt til skolen fra gammel tid, til formålet.

I 1954 bygges den nuværende centralskole og den gamle skole nedlægges.

Et udhus med gymnastiksal, svinesti, hønsehus, brændeskur, lokum mv. blev revet ned i 1992, da kirken byggede det nye hus med kapel og graverfaciliteter her i det sydvestlige hjørne af kirkegården.

Glud Kirkevej 29, huset på den anden side af vejen, er bygget som aftægtsbolig til Tønstrup gården. I 1930'erne boede der to familier med børn i huset.

Tæt op af kirkegårdsdigets sydside ligger huset Fuglsang. Her boede i 1870'erne graver og kirkevæрге Rasmus Pedersen med sin kone Ane.

Fuglsang var kendt for sit gode vand. Udenfor stod en spand og et rustrødt blikkrus. Her slukkede drengene tørsten. Inde i huset stod en anden spand med vand til husets behov og til de mere kræsne og fordringsfulde piger. Det var det fine vand, som smagte ekstra godt. Det var også her gamle An' i Fuglsang dyppede kammen, når hun redte eller glattede sit sparsomme hår.



Postkort fra 1918 – Glud Skole i midten – her er kvisten i taget ikke bygget endnu.



Billede fra "Danmark-set-fra-luften - png-fil (det er det lille hus i forgrunden)

På billedet ses også skolen, Glud Kirkevej 48

Huset er bygget i 1916 som aftægtsbolig for Tønstrup gården. Fra 1924 boede malermester Lüthgens her. Luftfoto er fra 1947. Efter malermester Lüthgens død i 1963 boede enken Helga i huset.

Malermester Lüthgens var udlært hos sin far, der havde arbejdet 12 år i Tyskland. Han arbejdede 10 år som svend, og startede så selvstændig malerforretning d. 9. maj 2024.

Malermester Frederik C.C. Lüthgens var udlært hos sin far i Sønderby. Han var lærer ved Glud Tekniske skole og var i en periode i Bestyrelsen for Bjerre Herreds Håndværk

Glud Kirkevej 29, huset på den anden side af vejen, er bygget som aftægtsbolig til Tønstrup gården. I 1930'erne boede der to familier med børn i huset.

Tæt op af kirkegårdsdigets sydside ligger huset Fuglsang. Her boede i 1870'erne graver og kirkeværge Rasmus Pedersen med sin kone Ane.

Fuglsang var kendt for sit gode vand. Udenfor stod en spand og et rustrødt blikkrus. Her slukkede drengene tørsten. Inde i huset stod en anden spand med vand til husets behov og til de mere kræsne og fordringsfulde piger. Det var det fine vand, som smagte ekstra godt. Det var også her gamle An' i Fuglsang dyppede kammen, når hun redte eller glattede sit sparsomme hår

Karen Lauersen (Anna Lauersens søster) boede i mange år i Fuglsang til kort tid før sin død, derefter blev huset nedrevet.



Avlsbygningerne til præstegården brændte i 1923, og der opførtes ny forpagtergård, stuehus i 1936. Forpagter Richard Hansen købte gården og solgte til H.E. Porsgaard, og byggede et hus til sig selv foran.

(Nu Form & Farve).

Dorthea og Richard Hansen købte senere avlsbygningerne, som er fra 1924 og jord fra præstegården, og byggede nyt stuehus i 1936-37.

Da Richard solgte til H.E. Porsgaard, byggede han forinden et lille hus til sig selv, som lå til venstre i indkørslen.

Dette hus blev nedrevet i 2023 af H.E.Porsgaard og der er nu blot et åbent areal. (Byens dyreste græsplæne – siger han selv.)

Der er bevaret et hul i præstegårdsdiget mellem gård og præstebolig.

Rødstenshus med tegltag med afvalmede gavle samt med hvide dannebrogsvinduer og lille karnap mod syd.

Udhusbygninger også i røde sten med tegltag.

En buet port mod syd med "kvist" over. Ligeledes med tegltag med afvalmede gavle. Prydhave mod syd og øst med en række store træer mod nord.

Forpagtergårdens jorde er gennem tiden solgt fra, og blevet til byggegrunde for mange af de omkringliggende huse.

Den "nye" Glud Hovedskole på Sønderbakken 27 blev i 1953 bygget på jord fra forpagtergården.